

Laura Melissen liep stage in Shanghai

Over architectuur in China en tassen dragen voor je baas

door Marc Paulissen



'In Shanghai stampen ze mega-hoogbouw uit de grond. Erg imposant. Maar wij mogen ook trots zijn op de Rotterdamse skyline en architectuur, zoals hier op de Kop van Zuid.'

Bouwkundig projectleider Laura Melissen (Ingenieursbureau) volgde in april een stage in onze Chinese zusterstad Shanghai. Ze ontdekte er dat haar Nederlandse architectuurkennis goed bruikbaar was, en dat veel architectonische vraagstukken universeel zijn. Maar er waren ook veel nieuwe dingen. 'Als pas afgestudeerde moet je in China voor je baas zijn of haar tas dragen. Daar kijk je wel even van op.'

Rotterdam en Shanghai: al meer dan dertig jaar zustersteden. De beide wereldhavens profiteren van elkaars kennis, die ze door hun samenwerking versterken. Zo heeft Rotterdam gebruikgemaakt van kennis uit Shanghai bij de eerste studies naar een nieuwe metrolijn op Zuid. Ook heeft Rotterdam er belang bij om de scheepvaart en de handelsbetrekkingen tussen beide steden te stimuleren. Rotterdam en Shanghai hebben een uitwisselingsprogramma, waarbij medewerkers van bedrijven en instellingen kennismaken met het werk in hun zusterstad. Toen Laura hoorde van de mogelijkheid om deel te nemen, was ze direct enthousiast. 'Zo'n uitwisseling is een uitgelezen kans om je kennis voor de stad te verbreden. Daarnaast houd ik erg van reizen en leer ik graag andere culturen kennen.'

Wereldwijde taal

Laura's stageprogramma bestond uit een driedaagse introductie in de Chinese cultuur en economie. Daarna volgde een periode van twee weken als bouwkundige bij het staatsbedrijf Shanghai Xian Dai Architectural Design Group, het grootste architectenbureau van China. In haar stageperiode deed ze waardevolle contacten op, en maakte ze grondig kennis met de manier van werken in China. Laura: 'Ik merkte al snel dat architectuur eigenlijk een wereldwijde taal is. We gebruiken dezelfde softwareprogramma's en tekenmethodes. Ook lopen we vaak tegen dezelfde problemen aan. Praten doe je als het ware via de tekeningen die je maakt als bouwkundige.'

Vakinhoudelijk wist ze dus al snel haar draai te vinden. Ze kon zelfs meedoen aan het ontwerpen van een entreegebouw van een vil-lapark. Ook wist ze vlot kennis te maken met haar Chinese collega's. 'In het begin zijn Chinezen vrij gesloten, maar dat duurt maar even. Al snel vertellen ze je van alles en vragen ze je honderduit.'

Achting

Laura zag grote bedrijfsculturele verschillen. Op de Chinese werk-vloer heerst een strikte hiërarchie: 'Als junior medewerker is het heel gewoon dat je voor je baas van alles doet, tot en met het dragen van zijn tas. En als je voor het eerst met je baas meejdijt in een dienstauto met chauffeur, dan mag je niet naast hem op de achterbank. Daarvoor moet je eerst in achtting stijgen. Toen ik achterin wilde instappen, verwees mijn baas me gelijk naar de voorstoel. Pas aan het einde van mijn eerste stageweek mocht ik achterin. Kennelijk was ik toen wat in rangorde gestegen.'



'Een amulet als deze hangen Chinezen thuis op voor geluk en veiligheid. Of gewoon in de kantine, zoals op mijn stageplek. Bij mij thuis hangt hij aan de voordeur.'

'Zo'n stage is een mooie kans om je kennis voor Rotterdam te verbreden'



Bevriend

Laura ontdekte dat het leven in Shanghai erg duur is. De gemiddelde salarissen liggen er tien keer lager, maar de huzenprijzen en huren in Shanghai zijn bijzonder hoog. Laura raakte bevriend met een Chinese collega die haar zoontje op het platteland laat wonen omdat man en vrouw beiden fulltime moeten werken en opvang te duur is. Laura: 'Ik heb nog steeds contact met haar. Het klikte gelijk tussen ons. Ze vertelde me ook dat ze zo hard moeten werken dat ze simpelweg geen tijd hebben voor een tweede kind. Dit terwijl dat voor hen wel is toegestaan, omdat ze beiden enig kind zijn.' Naast het dure leven heb je ook grote verschillen tussen arm en rijk. Chinezen hechten enorme waarde aan status en luxe merken. 'Kijk niet gek op als iemand die jij net kent vertelt dat haar Prada-tas 800 euro kost. En dus echt is.'

38 keer Rotterdam

Shanghai telt 23 miljoen inwoners: 38 keer meer dan Rotterdam. Toch straalt deze ongelofelijk grote stad veel rust uit, merkte Laura. 'Shanghai is een veilige stad waar crimi-

naliteit nauwelijks voorkomt, of in ieder geval niet zichtbaar is. Je kunt overal met een gerust gevoel lopen. Er zijn altijd mensen op straat, ook midden in de nacht. Desolate plekken zie je niet.'

Tijdens haar wandelingen door de stad werd Laura regelmatig aangesproken, maar altijd prettig. Vaak deden mensen dat om hun Engels te oefenen. Ook ging ze regelmatig op de foto, omdat er maar weinig westerlingen in Shanghai zijn.

Uithouden

Shanghai was voor Laura een stad vol uitdagende projecten, waar ze graag nog eens naar terug wil. 'Hoogbouw tot vijfhonderd meter, gigantische renovatieprojecten, noem maar op. Er is enorm veel mogelijk. Zo is de haven van Shanghai al volledig verplaatst naar zee, iets waar Rotterdam eigenlijk nog maar net mee is begonnen. Aan de andere kant is Rotterdam veel verder op milieugebied, want de smog en vervuiling zijn in Shanghai nauwelijks uit te houden. Op dat gebied kunnen we onze zusterstad misschien nog kennis leveren.'



Deze foto van het zakendistrict Pudong maakte Laura op een uniek heldere dag.